

SOEDAN

De tolk door Daoud Hari

ISBN 978-906-974-9709

Op een kwade dag in 2003 wordt de rust in het geboortedorp van Daoud Hari verstoord door overvliegende bommenwerpers en legerhelikopters. Hun komst markeert het begin van een ongekende slachtpartij door milities van het regeringsleger van Soedan. Daouds dorp wordt aangevallen en platgebrand, de vrouwen verkracht, zijn familieleden uitgemoord of verjaagd. Wanneer de internationale hulporganisaties en verslaggevers verschijnen, werpt Daoud zich op als tolk. Gewapend met zijn middelbareschoolkennis van het Engels wordt hij een belangrijke link met de buitenwereld. Dankzij een grote dosis moed, slimheid en het vermogen om zelfs in de moeilijkste situaties vrienden te maken, blijkt hij als geen ander in staat om de horror van Darfur onder de aandacht van de hele wereld te brengen.

Alek door Alek Wek

ISBN 978-908-990-1088

In dit boek vertelt Alek (spreek uit: Oe-lek) over haar jeugd bij de Dinka-stam in Soedan en haar bijna onmogelijke vlucht. Alek groeide op met acht broers en zussen. Op haar veertiende moest zij zich wekenlang op blote voeten in het bos verschuilen, tot zij de kans kreeg naar Londen te ontsnappen, waar zij door een gunstige speling van het lot uitgroeide tot een internationaal topmodel, nadat de Amerikaanse Elle haar in november 1997 als eerste zwarte model op de cover zette. Alek is haar onvoorstelbare en inspirerende verhaal.