

RWANDA

Achter de bergen door Amina Ingabire & Saskia Smith

ISBN 978-90-443-2849-3

Amina groeit op in een groot en arm gezin in Rwanda. Als ze op haar dertiende door een buurman wordt verkracht en zwanger raakt, loopt ze uit schaamte weg van huis. Op straat zwerft ze met haar baby rond en moet ze zien te overleven te midden van de verschrikkingen van de burgeroorlog. Het lukt Amina uiteindelijk om via Congo en Kenia naar Nederland te vluchten. Met veel doorzettingsvermogen bouwt ze hier een bestaan op. Inmiddels woont ze in een klein oer-Hollands dorp met haar man en hun twee kinderen. *Achter de bergen* is het confronterende, aangrijpende maar ook inspirerende levensverhaal van een Rwandese vrouw die zich op een indrukwekkende manier weet te ontworstelen aan haar lot.