

## **JEMEN**

**Land van de qat-kauwers** door Herbert Paulzen

ISBN 90-274-220-6

Noord Jemen: ooit het land van wierook, dammen en de koningin van Saba. Eeuwenlang speelbal van islamitische heersers van buitenaf. Dertig jaar geleden nog volledig afgesloten van de moderne wereld. Met aan het hoofd een imam die absolute macht had. Na de revolutie van 1962 en de daaropvolgende burgeroorlog werd de sprong naar het technologische tijdperk ingezet. Een polsstokvertesprong die niet door iedereen wordt meegesprongen. Nog zijn de tegenstellingen groot: tussen centraal gezag en de stammen, tussen shafieten en zaydieten, tussen stad en land, tussen hoogland en kuststreek. Maar de ontwikkeling gaat snel in dit Zuidarabische land van de lemen woontorens, de kromdolken en stimulerende blaadjes.