

EGYPTE

Kus, kus, Bezness door Noor Stevens & Natasza Tardio

ISBN 978-90-225-5800-3

Op een reis door Egypte ontmoet de Zuid-Hollandse Noor de knappe Omar. Met mooie woorden en veel aandacht weet hij haar te raken en ze worden verliefd. Door de beperkingen die in Egypte gelden om legaal samen te kunnen leven, trouwt Noor met haar grote liefde. Omar komt naar Nederland, waar ze zes gelukkige jaren doorbrengen. Na de aanslagen in New York verhardt de sfeer in de wereld en ze besluiten in Egypte te gaan wonen. Niets lijkt hun geluk in de weg te staan, maar eenmaal in Egypte verandert Omars gedrag. Noor verliest steeds meer van haar eigen identiteit: ze wordt Omars bezness, een verbastering van business. Door middel van manipulatie, hersenspoeling, isolatie, vernedering en mishandeling wordt ze steeds zwaarder onder druk gezet. Als zelfs de Nederlandse ambassade haar niet lijkt te kunnen helpen, besluit Noor op eigen kracht te ontsnappen. Met *Kus, kus, Bezness* hoopt Noor andere vrouwen te waarschuwen die uit naam van de liefde verstrikt raken in de netten van mannen die hen als pure investering beschouwen.

In de ban van de Nijl door Harm Botje

ISBN 90-5713-040-8

Twaalf jaar woonde Harm Botje als correspondent voor NRC-Handelsblad in Cairo. In dit boek doet hij verslag van de manier waarop hij zijn weg leert te vinden in de Egyptische hoofdstad. In 28 korte hoofdstukken wisselen gebeurtenissen en persoonlijke ervaringen elkaar af, waardoor er een levendig beeld ontstaat van het dagelijks leven in de chaotische miljoenenstad. Met humor en satire stelt de auteur de meest uiteenlopende onderwerpen aan de orde: godsdienst en bijgeloof, homoseksualiteit, het economische en sociale bestel, de decadentie van de welgestelden en de misère van de minderbedeelden, de positie van de vrouw en, niet te vergeten, de dingen van alledag. Daarbij laat hij duidelijk uitkomen over welke schatten van vernuft de gewone Egyptenaar moet beschikken om te kunnen overleven.